

IRIS DE VOS

Hallo, mijn naam is Iris.

Als full-time student gebruik en zie ik dansen als mijn ultieme uitlaatklep tot "rust".

Ik startte zelf als kind met dansen en rolde op 16-jarige leeftijd toevallig de wereld van het lesgeven in. Tot op heden heb ik daar nog geen moment spijt van gehad.

In mijn lessen geldt er 1 gouden regel, voor wat hoort wat, respect kan verkregen worden door het zelf te geven. En op die wijze is het altijd al van een leien dakje gelopen.

Het meest belangrijke voor mij is dat de kinderen/ leerlingen met een glimlach de les verlaten, dat ze genoten hebben van het uur dans samen met hun vrienden en dat ze nieuwe dingen aangereikt krijgen of bijleren. Ik geef voornamelijk les in recreatieve scholen en ben dus ook van mening dat kinderen graag moeten komen en ze de dansles als een uur ontspanning zien zonder gedemotiveerd de deur terug door te lopen.

Elk individu is uniek op zijn manier en daar probeer ik het uiterste uit te halen en dit op een positieve manier naar voor te brengen.

Dansen is leuk, dansen is een passie.